

Vi synes Familiespejd giver os nogle gode oplevelser som far og søn (5 år), i en travl hverdag hvor mange hensyn skal passes ind i en kalender. Jeg ville nok alligevel tage min søn med i skoven, fisketur eller kano, men der hvor jeg synes familiespejder tilbyder os lidt ekstra, er viden og oplevelser.

Helt basal vidensting så som hvad planter og smådyr i skoven hedder, dyrene i vandhullet, eller hvordan man fornuftigt omgås ild og kniv.

Vi har også brudt nogle grænser ved at lade knægten prøve en repelle sele, klatre på hjemmelavet stige m.m.

Det faktum at man (som en lidt stille og genert dreng) møder nye børn uden for institutionen og socialiseres med disse, gør det til noget positivt at gå til familiespejder.

Afsluttende tænker jeg også, at vi som forældre gerne ser vore børn blive til spejdere når de bliver ældre. Jeg tror de fleste anser det som fornuftigt og "en god værdi" at være spejder.

Det er min fornemmelse, at fandtes familiespejder ikke, ville min søn måske slet ikke starte til spejder som 6 - 7 årig, da der i denne alder er så mange andre ting og tilbuddene er enorme. Ergo tror jeg på, at jo tidligere vore børn starter jo flere vil hænge på senere i livet.

Christian, Williams far

Vi er meget begejstrede for familiespejd. Nogle af de positive ting ved det er, at vi altid er ude. Der bliver altid lavet mad på bål. Lederne er meget ambitiøse på børnenes vegne, men det er stadig på børnenes præmisser.

Der er altid et godt og velforberedt program, hvilket jeg mener er ret afgørende for, at det er så godt.

Når jeg fortæller folk, at min datter på 4 snitter med dolk, selv har slukket ild, lærer om naturen, har taget haletudsemærket :-), ved hvordan man ringer til alarmcentralen og er med til at lave mad på bål hver anden søndag, så bliver de meget imponerede.

Men det vigtigste er igen, at det er på børnenes præmisser og at de også har tid til at løbe rundt og lege i skoven. Samtidig er det rigtig dejligt, at man har mulighed for at tage søskende med engang imellem, så familielogistikken også kan hænge sammen.

**Faktisk kører vi hver anden søndag fra Frederiksberg til Køge for at Kamille kan komme til spejder.**

Vh/Marie (Kamilles mor)

“Som mor synes jeg at det er en fantastisk oplevelse, når min mand sender mig en MMS med et billede af vores 4-årige datter drøne afsted på en svævebane, som hendes far har været med til at bygge.

Og bagefter et billede, hvor hun bestiger en stige som hun selv har været med til at binde.

Det styrker virkelig selvtilliden hos et barn.”

Mette Jorsø, mor til Rosa på 4 år  
og kone til Claus på 40, hos Familiespejderne

## Grunden til, at vi er familiespejdere, er:

Det er dejligt at kunne være aktiv i naturen med sine børn og samtidig lære noget og få en forståelse for naturen og dyrene i den.

Børn og voksne er sammen om at samle kvas til bål, lave stearinbomber, forberede og tilberede eksempelvis pandekager, æbler i alle afskygninger, ænder, fasaner og meget mere.

Udover at bruge de ressourcer, naturen byder på, lærer vi også at passe godt på den.

Vi rydder op efter os selv - og efter andre. Vi lærer gode praktiske færdigheder om hvordan vi begår os i skoven.

Familien Landvad